



“Sportpark Molenkoog”, Slingerweg 40a, 1791 AW Den Burg.
Facebookpagina: <https://www.facebook.com/jeudeboulesclubdenburg>
Website: <https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl>
IBAN: NL28 RABO 0362538603
NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: JANUARI 2021.

CLUB ACTIVITEITEN JANUARI 2021:

Onze club is gesloten tot tenminste 19 januari 2021.

LET OP! Nota contributie 2021 komt pas na heropening van onze club.

TOERNOOIEN JANUARI 2021 AAN DE OVERKANT:

Verenigingen zijn gesloten tot tenminste 19 januari 2021.

JANUARI 2021:

Verjaardagen:

- 5. Peter Dernison
- 23. Vera Vooijs
- 27. Guusje Witte

Een beter 2021!

Wij kunnen alleen maar hopen dat 2021 een mooier en een hoopvoller jaar mag worden, met eventueel een vaccin tegen het corona virus, zodat we weer wat meer vrijheid hebben in onze sport. En er weer toernooien en uitwisselingen kunnen plaatsvinden in 2021.

Wij, het bestuur, wensen jullie allen gezondheid en veel boule-plezier toe in het komende jaar!

Geen Nieuwjaars-boule!

Voorgaande jaren was er begin van het jaar een Nieuwjaars-boule. Dit jaar gaat dat, helaas, niet door. Misschien kan op een latere datum nog iets gezelligs worden gedaan.



Maar thuis breng ik een toast op jullie uit! **Op een beter 2021!**

Jaarlijkse Ledenvergadering waarschijnlijk in februari.

Een datum is er nog niet! En als het doorgang vind, zal de vergadering in Stayokay zijn. Een vergadering in ons clubhuis zal dan nog niet kunnen. Dat wordt te krap als we de bezetting bekijken van afgelopen jaar.

Voorgaande jaren hebben jullie bij de nieuwsbrief januari de stukken voor de aankomende vergadering gekregen. Deze keer wachten we er even mee. Hopelijk kunnen die aan de februari nieuwsbrief.

De Fanny

Laat u niet misleiden! Fanny kussen is geen beloning (nou ja, het hangt altijd van de Fanny af!). Dit betekent dat je een wedstrijd verliest zonder ook maar één punt te hebben gescoord!

Deze traditie zou ontstaan zijn in Savoye! De oorspronkelijke Fanny zou net voor de Eerste Wereldoorlog serveerster zijn geweest in het café in Grand-Lemps. De legende zegt dat ze zich uit vriendelijkheid liet kussen door klanten die net hadden verloren bij jeu de boules zonder ook maar een klein puntje te scoren. De kus was toen op de wang.

Tot de dag waarop, nog steeds volgens de legende, de burgemeester van het dorp op zijn beurt verloor en kwam smeken om zijn "beloning". Had Fanny een klacht tegen hem en wilde ze hem in het openbaar vernederen? Niemand weet het. Zeker is dat ze op een stoel klom, haar rokken optilde en hem ... haar billen aanreikte! De burgemeester heeft niet gedemonteerd. Minder dan een seconde later weerklonken er twee klinkende kussen in het café. Het was het begin van een lange traditie.



Het probleem is dat de spelers niet altijd een Fanny bij de hand hebben. Of beter gezegd een Fanny die ermee instemt haar billen in het openbaar te onthullen. Daarom is op alle plaatsen waar jeu de boules wordt gespeeld een ereplaats gereserveerd voor een valse Fanny. De ongelukkige verliezers worden dan gedwongen om in het openbaar de altijd dikke billen van een Fanny te komen kussen, voorgesteld in de vorm van een schilderij, aardewerk of sculptuur. De beloning is dus de ultieme vernedering voor elke bouler geworden.

Bijdrage: Rob Dapper.
