

Jeu de Boules Club Den Burg

25 jarig bestaan



Op 2 februari 1993 kwamen op uitnodiging van Henk Snijder (SWOT) een aantal mensen bijeen in de oude Buureton aan de Molenstraat. Het doel was de oprichting van een Jeu de Boules Club in navolging van Oosterend. Direct meldden zich 19 aspirant leden en het voorlopig bestuur, Henk Snijder, als tijdelijk voorzitter, Fenny Spaanhaak als secretaris en Fer Gieles als penningmeester gingen aan de slag.

In dit epistel wil ik terug kijken op de afgelopen 25 jaar. Het is enigszins chronologisch, maar in sommige gevallen zal er teruggedaan worden in de tijd.

Speelaccommodatie

Wat is er veel veranderd sinds notaris Boswijk op 24 juli 1993 de eerste bal wierp als opening van onze banen in de notaristuin aan het Achterom. We hadden daar 5 banen en onze spullen werden bewaard in een kist in de tuin van de familie Eelman. We bleven daar tot we in 1999 nieuwe banen kregen op de speelweide achter het zwembad Molenkoog.

Op 30 oktober 1999 kregen we daar ook een houten onderkomen, wat officieel in gebruik werd genomen door wethouder Nel Eelman.

Ondertussen was ons ledental gestegen van 25 leden bij de start, tot als hoogste aantal, rond 2008 van 75 leden. Helaas halen we dat aantal nu niet meer, door overlijden en niet meer kunnen spelen, zitten we nu met 53 leden. Dat merk je ook goed aan het aantal spelers dat nu op de baan verschijnt. In 2003 hebben we diverse dagen gehad dat de opkomst boven

de 40 kwam. Ook in 2010 waren er nog 9 speeldagen met meer dan 40 spelers.

Mede door de stijging van het aantal leden kregen we er in 2002 extra banen bij.

In 2003 kregen we een echte kantine (vroegere klaslokalen van de CVO school). De inventaris kwam uit de vroegere Jeugdherberg Eijercoogh.

Activiteiten

In juli 1994 hielden we het eerste Texelse Kampioenschap bij ons in de notaristuin. Deelnemers waren onze leden en leden van Oosterend. Dit werd een jaarlijks evenement tot we in 2013 het eerste Open Texels Kampioenschap voor doubletten hielden.

In 1999 begonnen we met de 1^{ste} club uitwisselingen met Oosterend. In 2000 kwam daar de uitwisseling met Entre Nous uit Den Helder bij. Momenteel hebben we uitwisselingen met 8 verenigingen.

Het bestuur heeft altijd geprobeerd om variatie in het spelen te brengen. Zo begonnen we in 1995 in februari voor de eerste keer met een Dennentoernooi.

In 2000 hielden voor het eerst 4 ledentoernooien.

In 2001 kwamen de eerste leden van de Texelse Reede. In dat zelfde jaar begonnen we met sportdagen voor de jeugd van groep 7/8.

Tijdens een verenigingsjaar worden allerlei extra activiteiten georganiseerd voor de leden, zoals een snerttoernooi (sinds 2004), een palmpaastoernooi (sinds 2005), het vistoernooi (sinds 2004), Nieuwjaarsboules met glühwein en oliebollen (sinds 2006), BBQ op eigen terrein (sinds 2004). Kortom er zijn veel momenten waar de leden hun favoriete sport kunnen uitoefenen. Sinds 2017 hebben we nieuwe prijs namelijk "De Super Boule".

Competitie perikelen

In de begin jaren tot en met 1996 werd de competitie in twee delen gespeeld, namelijk een zomer competitie (maart-juni) en een herfst competitie (juli-november). Vanaf 1997 werd er het hele seizoen (maart-november) een dinsdag en een zaterdag competitie gespeeld. Vanaf 2013 worden alle uitslagen en lotingen met de computer gedaan.



Clubblad

Voor de informatie begon Gerrit Spanhaak in augustus 1999 met een nieuwsbrief, welke in november 2000 werd uitgebreid tot een clubblad. In 2003 verscheen in het clubblad voor de eerste keer reclame van sponsors. Helaas kwam er in 2015 een einde aan het clubblad en hebben we nu weer een maandelijkse nieuwsbrief.

Lustrum vieringen

Elke 5 jaar sinds onze oprichting hebben we dat uitgebreid gevierd.

Bestuursleden/vrijwilligers

Voor het historisch perspectief is het goed een overzicht te geven van de diverse bestuursleden van de vereniging.

Dit allemaal onder het bestuur van de volgende **voorzitters**: Dirk Roeper (1993-1997), Ed Beekhuis (1998-2004), Harry Ran (2004-2010) en Diana Kardijk (2010-nu).

De **secretarissen** vanaf de start van de vereniging waren: Fenny Spanhaak (1993-1999), Gerrit Spanhaak (1999-2005), Piet Cornelisse (2005-2007), Gerrit Spanhaak (2008-2015) en Diana Kardijk (2016-nu).

De financiën van de club zien er prima uit dankzij alle **penningmeesters** vanaf de oprichting. Dat waren: Fer Gieles (1993-1998), Ria van der Berg (1998-2002), Dirk Rijneker (2002-2008) en Peter Dernison (2008-nu).

De **competitieiders** waren: Tonny Kleinveld (1993-1998), Fer Gieles (1998-2014) en Alie Schouten (2014-2017).

In de kantine is een ere-galerij van onze ereleden te zien. Onze ere leden zijn: Nico Broesterhuizen (2002), Ed beekhuis (2008), Fer Gieles (2011) en Gerrit Spaanhaak (2013).

En verder kan de vereniging gelukkig ook rekenen op zijn vrijwilligers, zoals de terreincommissie, de kantinedienst en lest best onze creatieve techneut Rob Blok, met dit alles samen moeten we eerst volgende 5 jaren door kunnen.

Historicus: Fer Gieles

Sponsors:

